



## *Huddinge januari 2010*

*Granen är utslängd, farmor har åkt hem och vi har kommit tillbaka från en vecka i Egypten - dags att skriva det där något försenade julbrevet.*

*Massor av snö ligger utanför fönstret och temperaturen ligger på några minusgrader - årets vinter har verkligen gjort skäl för namnet. Jesper har börjat bli duktig på utförsåkning vilket kommer väl till pass då Clarita och killarna ska åka till Sälen i mars.*

*Vardagscirkusen snurrar på för familjen vilket gör att man inte riktigt hinner med de där extragrejerna man gärna vill. Fixa hemsidan eller skriva julbrev t ex. Tre barn och två heltidsjobb gör att man gärna somnar i soffan till På Spåret efter ett glas vin... Ibland är det kul att titta på Familjen Annorlunda på tv för att se familjer med fler barn och värre kaos - "vad gör familjer som bara har tre fyra barn hela dagarna" är ett skönt citat från det programmet. Det gör att man nästan tycker att man har kontroll på tillvaron.*

*Förra året hann vi dock med en hel del när vi tittar tillbaka.*

*Björn åkte skidor med Helikopter Systemutveckling i Åre i februari och veckan efter åkte han med Jakob till Spanien och träffade farmor. Vi åkte dock inte till fastlandet denna gång utan till Las Palmas. Vädret var sådär med hård vind och smäkallt. Vi badade några dagar i havet och åt gott på Skrattande Grisen. En dag hyrde vi bil och åkte upp i bergen.*

*Clarita och Jesper var en vecka i Sälen i mars och Jesper fick lära sig att stå på skidor. Några restaurangbesök blev det inte den veckan - killen var helt slut efter en dag i skidbacken.*

*Björn försökte installera en avfallskvarn i början av året, en väldigt bra uppfinning. Dock gick inte allt enligt planerna vilket gjorde att parkettgolvet började resa på sig... Ett försäkringsärende senare så har vi nu ett nytt klinkergolv i köket. Även hallen gjordes om under året. Det var dock något mer planerat. Hall och trapphus fick nya tapeter och bröstpanel och snygga fotohyllor installerades i trapphuset.*

*I början av sommaren var Jesper och ett gäng kompisar på idrottsläger i Källbrink i Huddinge och provade på friidrott och tennis. Tennis var så kul att han numera spelar tennis i Huddinge TK en gång i veckan. Fotbollen har han tröttnat på men innebandy spelar han fortfarande.*

*Jakob spelade fotboll i somras och visade att han har känsla för att läsa spelet och är grymt snabb - en riktig målskytt. Problemet är att han har lite för stor*

- vinnarskalle och vägrar vara med om han inte vet att han vinner...
- Förhoppningsvis vill han fortsätta spela till våren.

▪ Semestern spenderades som vanligt på Torsö med sol och bad. Första veckan hjälpte Jesper pappa med att bygga en altan utanför Björneborg och senare under sommaren tänkte Clarita ut hur vi skulle få rum med tre sängar i ett rum på fyra kvadratmeter och ändå ha kvar en kvadratmeter tom yta. Björn stod för själva byggandet. Till sommaren ska vi byta stuga med farmor och då får ungarna eget rum.

▪ Den mesta tiden var vi på landet och hade det sådär skönt avkopplande som man bara kan ha på landet. Att ligga på rygg på marken om kvällarna och kolla efter fladdermöss är ett bra exempel på att göra ingenting. En vecka åkte vi dock till Jylland för att gå på Legoland och det nybyggda vattenlandet Lalandia. På hemvägen tog vi en tur till Själland.

▪ På höstkanten åkte Clarita och Jakob till Luxemburg några dagar tillsammans med Carina. Det bästa med Luxemburg var att man fick smörgås med Nutella tyckte Jakob. Han är riktigt seg och stark så en sexkilometers skogs promenad i Luxemburg-skogarna är en baggis för honom.

▪ Julia trivs bra på dagis och har slutat med både napp och blöja under året. Resan vi just gjorde till Egypten var den första på många år utan vare sig vagn eller blöjor i bagaget - ungarna börja bli stora. "Jag är ingen bäbis, jag har redan fyllt tre år, jag är en stor tjej" tycker Julia. En riktigt liten dam är hon. Klänning, strumpbyxor och hårtofsar ska det vara. Hon plockar med sina dockor och är riktigt tjejig. Fast tuff - har man två hårda storebröder blir man ingen lätt match för framtida pojkvänner. Bra tycker pappa. Hon är pappas prinsessa och vet om det.

▪ För andra året i rad hade vi kanotutflykt med efterföljande kräfts kiva hos Per i Skebokvarn i Sörmland och senare på hösten åkte vi på badsemester till Åbo (!) med Malin, Per och Joel. I Åbo träffade vi även Delphin, Eric, Lorianne och Luthiel.

Jesper går nu i tvåan och trivs riktigt bra. Han går i en bra klass och har en väldigt bra fröken. Jakob går sista året på dagis och ska börja sexårs till hösten.

Julen spenderades som vanligt på Fyrfatsvägen med tomte, julmat och julklappar och efter nyår åkte vi till Sharm el Sheikh i Sinai på sol- och badsemester. Malin, Per o Joel var också med så ungarna hade jättekul. Björn och Per passade på att dyka i Röda Havets klara vatten och ungarna åkte massa vattenrutschbana, åkte jeep, red kamel och snorklade - en skön inledning på året.



Till sist önskar familjen Lindström Er en

God Fortsättning på det nya årtioendet.

