

Huddinge i december 2008

Så kan vi då snart lägga även detta år till handlingarna och det är dags för en sammanfattning från vår horisont.

Året började som det verkar sluta - med någon sorts icke-vinter utan snö. Julia fick till slut dagisplats och började på Vista dagis i mars, vägg i vägg med Jespers skola. Hon trivdes direkt i dagismiljön och blev snabbt populär hos fröknarna. Efter sommaren fick vi dock plats hemma i Kästa så då fick hon flytta hem hit vilket leder fram till frågan om logistik. Det är mycket logistik när man har tre barn! Lämna, hämta, hämta kompisar, köra till träningar, fixa barnkalas och ja, ni vet - logistik helt enkelt. Det lär väl knappast bli mindre av den varan framöver kan tänkas...

När Julia börjat på dagis kunde Björn återgå till sitt arbete som konsult, ja arbetet började förstås med en skidresa till Åre... Jobbet är bra och jag trivs med det. Marknaden för beslutsstöd är fortsatt het, även om kunderna börjat titta efter i plänboken en extra gång under hösten. Clarita jobbar vidare som strateg på Telia och sysslar mycket med marknadsföringsfrågor.

Vi har rest en del som vanligt - ett gäng från Kästa åkte över till våra franska vänner i Tammerfors i maj, Clarita och Julia har varit och hälsat på familjen Svärd i Oslo en helg och även varit en långhelg i ett julpyntat Berlin tillsammans med Carina. Helikopter åkte på en häftig konferensresa under hösten - denna gång till Japan. Vi besökte den gamla huvudstaden Kyoto (en småstad på ett par miljoner invånare) och den nya gigantiska huvudstaden Tokyo. Japan rekommenderas varmt som resmål - allt var rent, snyggt, effektivt och extremt säkert. Polisen säger att det finns tiotusen kriminella i Japan - "och vi vet vad dom heter"... Att åka de sextio milen mellan dessa städer i nära 300 km/h på ett tåg var också en upplevelse. Tågen har visst haft ett (1) stopp sedan 1968! Maten var superb - vilken sushi!

Familjen ville inte chansa på ytterligare en dålig sommar utan åkte på all-inclusive till Side i Turkiet i början av juni i två veckor. Det var riktigt avkoppling med sol, bad och mat. Vädret var jättebra - varmt men inte hett. Maten var jättebra - en jättebuffet uppdukad tre gånger om dagen med massor av grönsaker, kött o fisk. Även läsk o öl ingick i priset så det var helt klart prisvärt. Vi låg vid den jättestora poolen eller på stranden i två veckor och sedan gjorde vi inte så mycket mer - all inclusive är rätt bekvämt ibland.

Senare under sommaren var vi några veckor på Torsö i vanlig ordning. Jesper fick flyga själv från Bromma och vara nere med farmor en vecka innan Björn och småbarnen kom ner. Sommaren var ok som svensk sommar, även om det inte var Turkiet-varme precis.

Jesper spelar fotboll och innebandy och en massa dataspel. Jakob lärde sig cykla under hösten och cyklar riktigt bra nu. Jesper är en riktig cykelfantast och cyklade från Gärdet till Huddinge i somras - en tur på två mil! På en oväxlad 20-tummare!

Även föräldrarna i familjen försöker hålla igång - Clarita tävlade i Triathlon i Nynäshamn i augusti och Björn sprang Lidingsöloppet i september.

Nu ser vi fram emot en lång julhelg och därefter ser vi fram emot ett nytt spännande 2009.



*God Jul och Gott Nytt År
önskar familjen Lindström*

