

Huddinge i december 2007

Jaha, då lider ytterligare ett år så mot sitt slut och en sammanfattning från Huddinge är på sin plats.

Året inleddes med att vi bekantade oss med familjens nya bebis. Namnet blev till sist Julia Selma Lovisa. Jo, det blev ett J-namn till. Hon går dock även under namnet Fia-Lisa Lingonsylt. Lilltjejen blir ömsom ömt omkramad och ömsom oförsiktigt omtumlad av sina halvgalna brorsor. Inte konstigt att hon lärde sig gå efter 9½ månad – hon måste försöka springa ifrån dem.

Killarna växer, busar och slåss. Däremellan är de världens goaste och härligaste. Jesper slutade på dagis i våras och har just avslutat sin första termin i Vistaskolans förskoleklass. Jakob har flyttat upp en avdelning på dagis och tillhör nu de stora barnen. Båda trivs bra. Värre är det för Julia. Jo, trivs det gör hon säkert – det är dagisplats som inte funkar så bra. Fullt, fullt, fullt. Suck. Hon står dock först i kön så nu väntar vi bara på att någon ska flytta från området så att en plats blir ledig. Clarita var hemma med Julia till i början på november då hon lämnade över stafettpinnen till Björn.

På jobbfronten har Björn fått nytt jobb och jobbar numera som BI-konsult på Helikopter Systemutveckling där jag trivs bra. Just nu är jag dock pappaledig ett tag. Tack vare denna anställning så har jag fått se både Engelbergs skidbackar och provat bläck-kokt bläckfisk på Baskiens pintxobarer.

Clarita är kvar inom Telia (hon finns med på inventarie-listan nu) men har bytt jobb och kan nu titulera sig Strateg, något hon trivs utmärkt med.

Aktivitetmässigt har det varit orientering, skogsströvare och fotboll för Jespers del. Jakob har gått på skogsknytte och är en hejare på att springa. Jakob och Björn har sprungit många 1,5 kilometersrundor under året.

Sommaren regnade bort på Torsö. Regn. Mer regn. Ännu mer regn. När alla kläderna är blöta och det fortsätter att regna är det inte roligt längre. 235 mm i juli. Regnrekord givetvis. Ungarna bryr sig dock inte så mycket om väder som tur är. En rolig episod från Torsö är när Björn jagade en hel koflock på flykten med mountainbike och gul cykelhjälm. Jesper hejade glatt på och Clarita stod en bit bort och var rädd.

Vi åkte även en sväng till Göta Kanal och Västkusten för att få ut något mer av sommaren. På grund av jättemissan Allan av Kindwalls bilvaruhus fick vi inte vår nya bil till sommaren som det var tänkt utan fick köra runt med en S-Max. Att trycka in fem personer i en Focus går kortare sträckor, men inte i 60 mil. När semestern väl var slut så fick vi dock vår nya Ford Galaxy. Stor och 7-sitsig, vilket behövs.

I november fick släkten ytterligare en tjej. Viktoria och Magnus fick en liten Alva – kul.

Eftersom Björn nu går hemma så passade jag på att åka ner till farmor Kersti i Fuengirola med alla barnen en vecka. Vädret var sisådär men vi hann med att ligga på stranden en dag och vara på Tivoli en dag. Sedan flög hela byket med farmor tillbaks för att fira jul hemma. Den 22/12 fyller Julia 1 år och sedan ska vi fira jul hos mormor och morfar i Tumba.

Till sist önskar familjen Lindström Er alla

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År



Bilder på familjens öden och äventyr finns någorlunda uppdaterade på global-bear.com som vanligt. Uppdateringen ligger dock lite efter för tillfället.