

Huddinge december 2006

Något försenat kommer så årets julbrev. Orsaken till denna försening beror på leveransförsening av familjens senaste tillskott. Den 22 dec kl 19.05 fick vi nämligen en liten flicka! Jo, faktiskt, trots alla killar i släkten blev det faktiskt en liten tjej denna gång - härligt! Hon var planerad till den 18:e och således fyra dagar försenad. Allt gick bra och förlossningen var över två timmar efter vi kommit in till Huddinge sjukhus. Därmed tog den förlossningen dubbelt så lång tid som de tidigare gjorde tillsammans...

Det viktiga är dock att både mor och dotter mår utmärkt. De fick komma hem på lördagen och vila sig inför julaftonens firande. Mormor o Morfar var här och vi hade en relativt lugn julafton.

Namn på flickebarnet är ännu inte spikat men det blir nog inte något på J...

I övrigt går livet sin sakta lunk här i Huddinge (i den mån det begreppet kan sättas på en trebarnsfamilj...). Ungarna går på dagis och Clarita har ställt in sig på att vara hemma de närmaste månaderna.

Båda killarna har varit lite sena med språkutvecklingen men Jakobs talande har tagit rejäl fart under hösten. Nu pratar han mest hela tiden om allt och lite till. Jesper har blivit intresserad av bokstäver och siffror och kan både läsa och skriva lite grand. Han har även blivit mycket mer pysslig än han varit tidigare och tycker det är jättekul att bygga med Lego eller göra pärlplattor.

Killarna tycker att det är kul att ha fått en lillasyster. Speciellt Jakob som är helt fascinerad. Det första han frågar när han vaknar är "var är lillasyster?" Han pussar och kramar henne hela tiden - gulligt.

Lite utflykter har vi givetvis hunnit med. Ni kan se de flesta dokumenterade i bild på vår hemsida. Årets resehöjdpunkt var givetvis Thailandsresan i våras. Tre veckor med sol och bad är precis lika härligt som det låter. Vi åkte dit själva och såg på Bangkok ett par dagar innan vi åkte till Kho Tao där vi stannade en vecka. Därifrån tog vi oss till Kho Samui där vi mötte två grannfamiljer. Förutom solen, stränderna och dykningen så är ju maten en mycket *god* anledning att åka till Thailand. Inte nog med att det är så himla gott - det kostar ju nästan ingenting. 100 kr per familj för en middag inkl öl!

Under tre veckor på Torsö hann vi även med att åka en sväng till Billund för att se på Legoland. Billund är verkligen en tråkig håla, känd för tre saker; Danmarks näst största flygplats, Lego-fabriken och givetvis Legoland. Legoland var definitivt sevärt. Vi spenderade en heldag i parken, från öppning till stängning och hann nog inte se riktigt allt i alla fall. Därefter gjorde vi en tur bort till Jyllands Atlant-kust. Enorma sandstränder bredde där ut sig och vi passade på att slänga oss i den faktiskt ganska varma oceanen.

Även Astrid Lindgrens Värld fick ett besök på väg till Torsö. Även denna park är värd ett besök. Inte så stor som Legoland men tillräckligt stor för en dag. Mycket välorganiserad och så känner ju barnen till alla figurerna.

Björn passade på att åka till Åre med Alectas kamratförening några dagar i april. Vi fick några underbara skiddagar massor med snö. I början av juni åkte Björn med några grannar till Sweden Rock Festival i världsmetropolen

Norje. Eftersom Norje ligger där det ligger så kunde vi sova på Torsö. Fullt ös i tre dagar med band som Deep Purple, Whitesnake, Journey och Alice Cooper.

I november passade Björn och Jesper på att hälsa på farmor Kersti i hennes nya lägenhet i Fuengirola. Vädret var sisådär med ömsom monsunregn och ömsom solsken men vi hann med att ligga på stranden ett par dagar i alla fall. Jesper börjar bli riktigt berest vid det här laget.

Vädremässigt är det ingen vidare vinter utanför fönstret - 2 grader och mulet. Ingen snö och ingen is. Förra vintern var betydligt bättre på den fronten - vi hade så mycket snö så till och med ungarna var trötta på den till slut. Kan man inte dela upp det lite mer jämnt över åren?

Just nu är det vi hemma och firar jul och bekantar oss med familjens lilla prinsessa. Hon äter, sover och skriker precis så som bebisar ska göra. 4235 g och 52 cm var hon när hon föddes så det är en ganska rejäl liten klimp. Söt? Ja självklart! Kolla in bilderna på vår hemsida www.global-bear.com så får du se själv.

Slutligen vill hela familjen Lindström önska Er alla

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

