



Huddinge december 2005



Tiden går och Jakob med... Ja, springer är väl mer precist. Fort och mycket. Hela tiden. Att vara 1½ är nog kul - det finns mycket att upptäcka i världen!

Vad har då hänt familjen Lindström under 2005? Ja, Clarita var hemma med Jakob till i början av mars då hon lämnade över stafettpinnen till Björn. Vi passade på att vara hos farmor Kersti i två veckor i samband med det.

Hela Kästa-gänget drog till Smedjebacken i slutet av februari. Nio vuxna och nio barn på 70 kvm... Trångt? Nej, men intensivt! Vädret var härligt och mycket pulskåkning blev det.

Klipp dig och skaffa ett jobb! Björn gjorde verkligen så, dvs snaggade håret, gick på företagsfest och fick ett nytt jobb... Björn jobbar kvar på Alecta, men numera på IT-avdelningen. Clarita är kvar på Telia och efter div. flyttar i Stockholmsområdet nu tillbaka i Farsta igen. Björn var dock borta från arbetet i sex månader och försökte ta hand om vildarna. Sen var det skönt att börja jobba igen...

Clarita och några kompisar åkte till Höga Kusten för en tjejevandring i början av juni. Tyvärr var inte vädret det bästa men den vackra naturen gav ändå fina upplevelser.

På nationaldagen hade vi gemensamt födelsedagskalas för Jakob och Clarita i trädgården. Jakob fick en gungställning i present. Jesper och Joel hade gemensamt pirat-kalas hemma hos Joel i september. Av pappa fick Jesper en lekstuga i två våningar som sitter ihop med Jakobs gungställning.

Sommaren var vi som vanligt på Torsö. Sommaren var ju som ni minns ingen höjddare vädermässigt. Mulet och halvkallt större delen med avbrott för två otroliga högsommarveckor i mitten av juli.

En av dessa veckor tillbringade vi på Gotland med sol, bad och orientering. Björn och Jakob hoppade över det sista och nöjde sig bra med det första... (Att springa omkring i en grusgrop eller på ett skållhett fält när det är 30 grader varmt är liksom inte lika kul som att ligga på stranden!) Jesper hade dock inga problem med värmen utan sprang "mini-knat" flera dagar och fick medalj. Vi hann också med att hälsa på Pippi, Kling o Klang m fl i Kneippbyn, titta på Stångaspelen (DM/VM i gutelekar - perk, stångstörtning mm) och höra på Reinfeldt i Almedalen. Och äta en massa gott naturligtvis. Vi var även ett par dagar på Öland och hälsade på familjen Holmberg.

Midsommar skulle vi vara på Torsö var det tänkt. Både Jesper och Jakob hade dock haft vattkoppor och gissa vem som blev smittad lagom till midsommar? Clarita givetvis - den slakten saknar nog en gen! (Dom blir inte immuna som vanliga dödliga...)

Annars *var* vi mest på Torsö. Vad gjorde vi på landet Jesper? Vi bara *var* där...

Björn och Clarita fick BF i september och åkte till Budapest en långhelg. Det var skönt att komma iväg utan barn för en gångs skull och roligt att så se/återse Budapest.

I september började Jakob på dagis och han trivs lika bra där som sin bror - skönt!

Den 9/12 fyllde farmor Kersti 70 år med stor baluns på restaurang norr om Fuengirola. 45 personer med mat, dricka och dans - jättekul! Vi var nio från Sverige som hade en härlig och varm helg. Svensk sommarvärme i december är inte direkt vad man förväntar sig!

Bilder m m på familjens bedrifter finns som vanligt under www.global-bear.com.

Med dessa rader önskar familjen Lindström Er alla

En riktigt God Jul & Gott Nytt År!

