



Huddinge december 2003



Då var det jul igen... Snön börjar lägga sig utanför fönstret så utsiktarna för en vit jul är goda. Tyvärr är hela familjen förkyld så vi kan inte bygga snögubbar än.

Vad har då hänt familjen Lindström 2003? I början av året var det uppsägningar inom Telia vilket för Claritas del till sist innebar ett annat controllerjobb än tidigare fast fortfarande inom Telia. Clarita är nu controller för det privata segmentet och trivs bra med det.

Björn är kvar på Alecta och är fast anställd sedan i april, jag trivs mycket bra där. Även inom Alecta är det dock uppsägningar på gång - besked för min del väntas i mars nästa år. Då har jag varit där 1½ år vilket råkar sammanfalla med den längsta tid jag varit anställd någonstans, så det kanske är dags... Skämt åsido är jag inte speciellt oroad.

Jespers dagis flyttade till ett nybyggt hus i vårt område i början av januari. Jesper är som ni vet en jättesocial krabat så han passar väldigt bra in på dagis. Att huset sedan är sprillans nytt och ligger i vårt område gör inte saken sämre - killen stortrivs.

Resor då, har ni inte gjort några resor, undrar ni säkert. Ni brukar ju inte sitta stilla ett helt år. Jodå, vi har gjort några småturer till Spanien och Malaysia. Och till Torsö förstås. Och en tur till Ronneby. Och en till Umeå... Och säkert några till som jag i skrivande stund inte kommer ihåg.

En fin vårvecka i slutet av maj spenderades hos farmor Kersti i San Pedro med sol och bad. Temperaturen var behaglig eftersom det fortfarande var försommar.

En miss i planeringen var dock att Claritas kusin Jessica gifte sig med sin Magnus samma vecka som vi var i Spanien. Clarita avbröt semestern i förtid för att vara med på bröllopet i Väddö kyrka i Roslagen.

Några sommarveckor spenderades på Torsö i vanlig ordning, Clarita var där i två veckor medan Björn och Jesper stannade ytterligare en. Sommaren 2003 var ytterligare en kanonsommar med varmt både i luften och havet. Jesper stortrivdes som alla barn gör där. Speciellt på stranden givetvis, med sin traktor. Traktorer är livet enligt honom.

Efter Torsö-sejouren var det två bröllophelger i rad. Först gifte Barbara och Oscar sig i Taxinge slottskyrka i Sörmland, veckan efter var det dags för Björns brorson Mikael att gifta sig med Helena i Nättraby kyrka i Blekinge.

Som ni kanske räknat ut hade vi några semesterveckor kvar som vi ville utnyttja. Oktober/november brukar inte vara några upplyftande månader i Sverige så då passade vi på att ta ut 2½ veckas ledighet och åka till Singapore och Malaysia. Givetvis hade vi ingen resväg planerad i förväg och givetvis åkte vi med lokalbussar och ryggsäck samt barnvagn - det blir roligast så. Kolla gärna på [http://hem.passagen.se/global\\_bear](http://hem.passagen.se/global_bear) för fotodokumentation. Att Jesper gjorde succé även i Asien kanske jag inte behöver tillägga - vem kan motstå en blond, blåögd tvååring som vill visa sin traktor?

En helgtripp till Umeå för att hälsa på familjen Holmberg företog vi oss i början av december. Vi hade en härlig helg där. Björn och Svante var ute och åkte långfärdsskridskor och hade en härlig lördag med blankis, blå himmel och strålande sol (och för somliga bad :-). "Här ska man nog inte åka" tänkte Svante, lite för sent - eller hur det nu var...

Hemma på Fyrfatsvägen har vi nu fått klart även det sista rummet i huset och byggt en carport samt fixat till vår slänt och planterat häck. Nu ska vi bara...

Farmor Kersti bor hos oss över jul som vanligt och julafton ska firas hos Christer och Tina i Huddinge.

Med dessa rader önskar familjen Lindström er alla

**En riktigt God Jul & Gott Nytt År!**

