



Huddinge december 2002



Året 2002 börjar närma sig sitt slut och en sammanfattning för familjen Lindströms del är på sin plats.

Förra julen var hektisk med barn dop och julfirande i flera dagar med massor av gäster. Vintern 01/02 var riktigt vintrig med massor av snö och en termometer som närmast frusit fast på -20 grader.

Clarita, som var mammaledig, passade på att åka till Kersti i Spanien i tre veckor i februari/mars. Pappa Björn var nere i en vecka och hälsade på. Mor och son var hemma i hela två veckor innan nästa tur: till San José och Silicon Valley i varma Kalifornien för att hälsa på Milli och Vanja. Clarita och Milli åkte runt till San Fransisco, besåg jätteträd och såg mycket av delstaten.

I början av maj delade vi upp arbetet så att Björn var hemma två dagar och Clarita tre dagar per vecka. Skönt för Clarita att börja jobba igen och kul för Björn att vara hemma med Vilddjuret. Att försöka göra något annat än att ta hand om honom var bara att glömma... Den dag man lyckas läsa mer än framsidan på DN är en osedvanligt lugn dag. Clarita umgås mycket med Jespers kompisar och dricker en och annan kopp te och kaffe med deras mammor.

Lagom till semstern blev Björn uppsagd från Sigma pga arbetsbrist. Inget ont som inte har något gott med sig, för efter en veckas arbetslöshet blev jag erbjuden jobb på Alecta hos avdelningen för ekonomisystem. Alecta hette tidigare SPP och förvaltar så gott som all privat tjänstepension i Sverige i den s k ITP-planen. Alecta använder ekonomisystemet Lawson och är kund till Sigma så jobbet var tämligen skraddarsytt för mig. Som ett villkor för anställning fick jag även igenom två dagars pappaledighet hela hösten.

Förra sommarens korta ledighet tog vi igen med råge i somras. Sommaren inleddes med en visit till familjen Danfors härliga gård vid Siljans strand i Leksand med tillhörande traditionellt midsommarfirande. Mycket samvaro med musik och sång (vi deltog inte aktivt i dessa aktiviteter, vilket alla var glada för) blev det.

I juli och augusti hade vi två månaders underbar längledighet med Torsö som bas. Vi badade, solade och hade det gott mest hela sommaren. Ett par utflykter till Skåne och Bornholm tillsammans med Christer, Tina och Fredrik var allt vi företog oss. Sommaren 2002 blev historisk som alla minns, temperaturen låg ofta uppemot 30-gradersstreck och även havet var riktigt varmt riktigt länge. Badpojarna Jesper och Björn sågs mest i havet denna sommar.

Den 4 september började Jesper gå på riktigt (han hade gjort tappra försök redan tidigare), sedan var det slut på det relativa lugnet. Jag ska fram. Överallt! Basta. Parvelmannen är som vanligt (helt opartiskt) en underbar, charmig och alltid lika glad krabat full med energi; koppla en ledning till honom och vi kan stänga Barsebäck! Utvecklingen går snabbt för småttningar, när man kan gå kan man komma åt så många fler saker. Dumt att lämna något på sin plats när man kan riva ner allt på golvet. Allt! Och så kan man lära sig klättra, suck. Det verkar tyvärr som Jesper brås på Björn ifråga om klättring...

I november började Jesper på dagis i de kolorerade höghusen i Flemingsberg. Miljön är milt uttryckt urtrist. Det gör dock inte så mycket då dagiset flyttar till ett helt nytt hus hundra meter hemifrån i januari.

I början av december kom farmor Kersti till oss för att stanna över julen. På Lucia fyllde Björn 30 år vilket firades med Tallinn-kryssning tillsammans med släkten. Julen firar vi i år hos mormor och morfar.

Till sist önskar vi Er alla en riktigt



**GOD JUL & GOTT NYTT ÅR**

