



Huddinge december 2001



Året närmar sig sitt slut och en summering av årets äventyr är på sin plats. 2001 har varit ett händelserikt år med mycket jobb men också mycket glädje.

Året inleddes med nyårsfest i vårt ännu inte färdiga hus. Efter middagen förflyttade vi oss till salongen där vi sittande på soffkuddar beskådade gipsväggarna och spelade Rappakalja till framåt småtimmarna. Givetvis hann vi med skumpa och fyrverkerier också.

I slutet av januari kom ett glädjebesked - Clarita var gravid! Många tankar susar i ens lilla skalle vid ett sånt besked. Kommer allting gå bra? Hur kommer vi vara som föräldrar? Vad har vi egentligen gett oss in på? Många frågor utan svar - det är bara att gilla läget, vänta och se. Ett spännande besked var det dock, kanske även lite skrämmande.

I november 2000 började Björn ett nytt arbete som applikationskonsult på Sigma och blev omgående satt i arbete hos NCC i Köpenhamn. Det har blivit ganska många tjänsteresor till vårt södra grannland under året som gått. Arbetet innebär att hjälpa befintliga kunder med att använda ekonomisystemet Lawson på ett effektivt sätt samt att vara med om att implementera systemet hos nya kunder. Som ett led i min utbildning åkte jag till St Paul i svenskbygdernas Minnesota på kurs i två veckor i januari-februari med två kollegor. På helgen hyrde vi bil och åkte runt till svenska städer som Lindström, Ronneby (två lador och en skylt) och Uppsala. Vi hade underbart vinterväder med mycket snö och 30 grader kallt.

Mycket tid har lagts vid att få färdigt huset. Spackla, slipa, spackla, slipa, spackla o slipa lite till, måla, måla igen, tapetsera, städa och sen nästa rum, samma procedur. Säg ordet spackel och vi dammar till dig! Vi kan dock konstatera att man kan mer än man tror. Lite sunt förnuft och mycket tid så fixar man allt. Ett och annat gott råd kan också vara på sin plats ibland. Nu har vi kommit så långt att huset är i det närmaste "färdigt". Om det nu någonsin kan bli det alltså. Ett rum är fortfarande orört (nej rörigt är det visst...), det används som skräprum/förråd och lär inte bli klart förrän vi antingen byggt garage eller någon annan form av förråd att härbärgera cyklar, gräsklippare, ved, skottkärra mm.

Tomten är ett kapitel för sig och vi kan bara ytterligare en gång konstatera att hantverkare är ett släkte för sig. Tidplan, vad är det? Jaja, nu är den i alla fall klar - en massa massa blev det! Ett 50-tal lass med fyllning och sisådär 15 lass med matjord. Lastbilslass alltså... Tomten är nu plan och fin och gräsmattan är uppvuxen på baksidan och sådd på resten. Framåt vårkanten ska det nog dyka upp lite gräs där också.

Ett par semesteresor har vi hunnit med under året- en vårvecka hos mamma Kersti i Marbella med spanskt påskfirande och två veckor på Kreta i maj/juni. Torsöbesök blev det inte många i år tyvärr. Två veckor i juli var allt vi hann med - vi ser fram emot en långsemester där nästa sommar istället.

Den 28/9 inträffade så årets händelse - parvelmannens födelse. Nedkomsten var beräknad till 3/10. Clarita mådde bra och hade inte några förvärringar och då det är vanligt förstföderskor går över tiden så bestämde hon sig för att jobba september månad ut. Torsdagen den 27/9 jobbade hon nio timmar och anade inte vad som snart skulle ske. Samma kväll började hon ha ont, vilket hon trodde var förvärringar. På kvällen gick vi och lade oss, men Clarita hade svårt och somna och vid halv ett vaknade hon, fortfarande i tron att hon skulle arbeta på fredagen.

Klockan två väcktes Björn av en vankande Clarita som sa att vattnet hade gått. Nervösa Björn gör genast sin plikt - och ställer sig i duschen... På med kläderna, in med fru i bilen och iväg till förlossningen på Huddinge Universitetssjukhus. Undersökning av undersköteska i fem minuter "konstigt jag hittar ingen puls...". Barnmorska in, "Vi struntar i det här, hit med en

rullbar säng och in på förlossning. Nu!" Två krystningar på förlossningsrummet och lilla Jesper är ute! Halv tre kom vi till förlossningen. 02.49 var det klart. "Nästa gång får ni tälta här", sa barnmorskan.

Något häftigare än en förlossning får man leta efter! Jag hann knappt fatta vad som hände och Clarita "hann ju inte ens fundera vilken bedövning hon ville ha". Underbart med att få en liten son som är frisk och kry och har 10 fingrar och 10 tår.

Så var det där med namn - Joakim? Dag? Jesper? Många namn var aktuella men till sist fastnade vi för Sven Anders Jesper. Sven efter farfar Sven Börje och Anders efter morfar Anders. Jesper efter honom själv.

Lagom till jul kommer mamma Kersti från Spanien och broder Stefan med familj från Ronneby så då ska vi passa på att ha både barndop och julfirande. Fullt hus hela helgen! Med fem inneboende i flera dagar och ännu fler julfirare samt ett barndop så lär det bli hektiskt framöver. Men kull! Vi ser fram emot att fira den första julen i vårt hus och har vi tur så kanske till och med tomten tittar in.

Till sist önskar vi Er alla en riktigt

GOD JUL

&

GOTT NYTT ÅR



Björn, Clarita o Jesper

